

# droppen



**Vägmärken**

# VÄGMÄRKENA

Var i stället  
ödmjuka och  
sätt andra högre  
än er själva.

KLIPPARBREVE 2012

## VÄJNINGSPLIKT OCH HUVUDLED

Igår kväll packades alla väskorna och idag blev Eddie väckt tidigt för att familjen ska komma iväg. De ska åka långt. Tio timmar tar resan och de ska förstås ha lite raster också. Eddie drog på kläderna som var framlagda bredvid sängen och lyckades äta en tallrik gröt och hasade sedan ut till bilen. Där slumrade han lite på sin plats men vaknade av att bilen tvärbromsade och att mamma tryckte hårt och länge på tutan.

**TA FÖRSIKTIGT  
LOSS AFFISCHEN  
PÅ MITTUPPSLAGET  
OCH SPARA DEN!  
KLIPP UT MINI-  
VÄGMÄRKENA OCH  
KLISTRA IN DEM  
PÅ AFFISCHEN!**

Familjen Sandström ska åka på en lång bilresa. Eddie gillar bilar och trafik och har alltid en massa saker som han undrar över. Vad händer om man öppnar dörren medan man kör? (Testa inte! svarar pappa strängt.) Hur ser man om det är en motorcykel eller moped? Och vad betyder alla vägmärken?

– Vad gör han? Kör ut mitt framför mig så att jag får tvärbromsa! Han ska ju lämna företräde. Vilken klantskalle!

– Mamma, varför är det alltid så många klantskallar överallt när du kör bil men inte när pappa gör det!?

– Vad sa du?

Men mamma hörde inte när Eddie upprepade frågan för hela bilen fylldes av pappas hjärtliga skratt.

– Och du är säker på att du kör på en huvudled? frågade pappa när han slutat skratta.

– Ja, det är jag, fräste mamma.

– Vad är "huvudled"? undrade genast Eddie.

När mamma och pappa förklarat att de andra bilarna måste släppa fram bilarna som kör på huvudleden så sitter Eddie och spanar efter skyltarna, både den fyrkantiga huvudledsskylten och den trekantiga som betyder



väjningsplikt. Eddie får hela tiden fråga pappa vad de heter för det är svårt att komma ihåg de konstiga orden. Efter varje korsning så kommer det en ny huvudledsskylt ser Eddie.

– Då skulle ju inte klantskallen smita före dig, mamma, påpekar Eddie.

– Nej, men överallt tänker folk först på sig själva, säger mamma. Det är ju ofta som någon tränger sig före i kön eller väljer den största frukten, eller hur?

– Eller tar största chokladbollen, säger pappa och blinkar åt mamma.

Innan mamma hinner svara fortsätter pappa:

– Tänk hur det skulle vara om alla alltid gick först själva och tog för sig! Fast alla är egoistiska ibland och tänker mest på sig själva. Det är nog bara Jesus som inte var sån.

– Vi får be honom om hjälp att tänka på andra, säger mamma. Och be honom om förlåtelse när vi har satt oss själva först och inte släppt fram andra.

– Jag tycker om det som Johannes Döparen sa om Jesus; Jesus ska bli större och jag ska bli mindre, fortsätter mamma fundersamt. Det är svårt, men jag skulle önska att jag hade mer Jesus i mig och hans sätt att vara och mindre av mig själv.

– Vad konstigt, utbrister Eddie från baksätet, att vägmärkena kan handla om Jesus!

JOHANNA NYHOLM SKOGLUND

# VÄGMÄRKEN

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe.

ROMARBREVET 5:8

## AKUTSJUKHUS

– Titta Eddie. Ser du den där skylten? Den med ett rött kors på?

– Ja, visst är det en sjukhus-skylt?

– Det stämmer. Det var på det sjukhuset som din kusin Maximilian föddes.

– Ja, fast det var ju nära att han inte föddes där utan i bilen, inflikar pappa.

– Va? I bilen? undrar Eddie.

– Han hade så bråttom att komma ut så hans mamma och pappa hann nästan inte fram till sjukhuset. Han föddes så fort de kommit fram till sjukhussängen! berättar mamma.

– Ojoj, de hann nog bli riktigt nervösa på vägen! säger pappa. Då kan man tänka sig att de blev glada när de såg skylten och de äntligen var nära sjukhuset!

– Mormor säger ju alltid att vi får be till den store läkaren. Hon menar väl Jesus då? säger Eddie undrande. Inte den där tjocka doktorn som klistrade min panna?

– Hon tänker absolut på Jesus när hon säger det! svarar mamma. Jesus kallas för den store läkaren ibland.

– Var Jesus en doktor?

– Nej, svarar mamma, men det står ofta i Bibeln om alla sjuka som han hjälpte och

Familjen Sandström är på en lång bilresa. De ska åka bil hela, hela dagen innan de kommer fram. Mamma och Eddie har kommit på att de ska leta efter så många vägmärken de kan under resan. Det finns vägmärken längst bak i kartboken och Eddie får lov att sätta ett litet kryss vid varje vägmärke som de ser.

gjorde friska. Och så sa han att egentligen behöver alla människor Jesus som läkare. Då tänkte han inte bara på sjukdomar och brutna ben utan på att alla behöver få förlåtelse. Men en del tyckte inte att de behövde någon förlåtelse.

– Om man inte tycker eller tror att man är sjuk så åker man inte till sjukhuset och de som inte tyckte att de drabbats av syndens sjuka och behövde få förlåtelse och bli "friska" kom inte till Jesus. Det är lite likadant, sa pappa.

– Tänk att sjukhusen har ett kors på skylten! utbrister Eddie.

– Ja, ett rött kors. Rött som är blodets och kärlekens färg. Jesus dog därför att han tycker så mycket om oss och ville rädda oss! Det kan man tänka på när man ser en sådan där skylt.

JOHANNA N S



KLIPP UT MINI-VÄGSKYLTEN OCH KLISTRERA UPP PÅ PLANSCHEN!  
(Mittuppslaget i nr 12)

# VÄGMÄRKEN

Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.

PSALTAREN 139:5

## ÖVERGÅNGSSTÄLLE

Nu får pappa köra saktare igen

för vägen går rakt igenom ett samhälle. Där finns det lite mer att titta på än motorvägens skog och skog. Eddie upptäcker en brandstation och två pizzerior. Han har försökt hitta pizzerior i alla samhällen de kört igenom och han har alltid hittat någon.

Eddie lär sig vad den där blå-vita skylten med ett taggigt hus med hög skorsten är för något och kryssar bredvid den bak i kartboken. Plötsligt pekar han på en skylt som han får syn på:

– Titta mamma, där var en övergångstjej!

– Ja, vad kul. Sådana har jag inte sett så ofta.

– Det där är i alla fall ett lätt Jesus-märke, säger Eddie snabbt.

– Är det? undrar mamma.

– Ja, det är ju precis en sådan som... Nej förresten. Du får gissa!

– Oj, då måste jag tänka lite. Kanske tänker du på att det är tryggt att gå över vid övergångsstället och tryggt att gå med Jesus?

Eddie skakar på huvudet.

– Tänker du på den där sången som vi sjunger ibland? *Låt mina fötter få gå på*

Familjen Sandström är på en lång bilresa. De ska åka bil hela, hela dagen innan de kommer fram. De letar efter olika vägmärken under resan. Flera gånger har mamma och pappa och Eddie börjat prata om Jesus när de sett olika vägmärken. Så nu undrar Eddie ifall alla vägmärken kan vara Jesus-märken?

*vägar du vill jag ska vandra?*

– Nej! Men mamma, ser du inte att det är en sådan där trekant som det är i taket i kyrkan? Fast den har ett öga i.

– Aha, nu vet jag vad du tänker på! En sådan bild har man ofta i kyrkan. Vi har ju ingen bild på Gud utan istället visar man en triangel. Den påminner om Gud. Den har tre sidor men är ändå en enda. Precis som Gud som är treenig, tre men ändå en enda.

– Vilka tre? frågar Eddie.

– Gud är Fadern som skapat allt, Jesus och så den helige Ande.

– Då har den som går på skylten Gud runt omkring sig på alla sidor! utbrister Eddie.

– Det stämmer ju verkligen bra, Eddie!

– Jag kan en sång om det!

– Okej, säger pappa ifrån förarplatsen, jag stänger av radion så får vi höra!

Eddie börjar sjunga: *Jag går på livets väg, där kan allting hända men jag kan va' trygg för Gud finns över mig och under mig, framför mig och bakom mig. Han omsluter mig på alla sidor.*

JOHANNA N S



# VÄGMÄRKEN

Som han kom ut ur moderlivet, lika naken måste han gå bort igen. För sitt slit får han inget att ta med sig.

PREDIKAREN 6:11

## ÅTERVÄNDSVÄG

– Vad var det för märke, mamma?

– Vilket? Jag hann inte se.

Eddie plutar med underläppen och svarar besviket:

– Vi åkte förbi ett förut också men du hinner ju aldrig se!

– Hur ser det ut?

– Fyrkantigt med vitt och rött och som en bokstav.

Mamma fortsätter bara att se undrande ut. Och pappa kan inte heller komma på vad det är Eddie har sett. Nu måste alla hjälpas åt att hålla utkik.

– Det där? undrar pappa i samma sekund som Eddie ropar: Där!

– Det märket betyder att det är en återvändsväg, säger pappa. Det tar stopp och man kommer inte igenom utan man måste vända.

– Ibland så fortsätter ett smalare streck och så ser man att en cykelbana fortsätter, berättar mamma.

– Det här är i alla fall inget Jesus-märke! säger Eddie bestämt.

– Jesus-märke?

– Som det där sjukhusmärket och det trekantiga som vi pratade om förut, förklarar

Familjen Sandström är på en lång bilresa. De ska åka bil hela, hela dagen innan de kommer fram. Mamma och Eddie har kommit på att de ska leta efter så många vägmärken de kan under resan. Det finns vägmärken längst bak i kartboken och Eddie får lov att sätta ett litet kryss vid varje vägmärke som de ser.

Eddie.

– Jaså, säger pappa, var inte så säker på det... Vi kan nog komma på något som passar på en återvändsväg eller vad säger du Lisa?

Mamma funderar en stund och sedan säger hon: – Nu kom jag på något! Det står i Bibeln att Guds ord inte vänder tillbaka utan att ha gjort det som Gud har tänkt.

– Jag fattar inte?

– Det betyder nog att när vi till exempel läser Bibeln så påverkar det oss och Gud använder det som vi hör.

– Nu vet jag också något, säger pappa. En man i Bibeln som heter Job han säger 'Naken kom jag ur min moders liv, naken ska jag vända tillbaka.' Det påminner mig om att vi kom helt nakna och inte hade med oss någonting när vi föddes och när vi sedan dör så spelar det heller ingen roll hur mycket vi har för vi kan ändå inte ta med oss någonting.

– Var jag helt naken när jag föddes? frågar Eddie och rynkar på näsan.

– Ja, det är alla bebisar. Vad trodde du? Att du föddes med mössa och halsduk eller i py-

## FÄRGLÄGG!



jamás? säger mamma och skratrar lite.

– Du var alldeles naken och kladdig och gallskrikande – och det sötaste vi någonsin hade sett! fortsätter pappa.

Eddie säger inget men grimaserar med hela ansiktet och mamma och pappa skakar på huvudet och skattar.

Plötsligt har Eddie också fått en idé till återvändsmärket:

– Men ibland vill man inte åka tillbaka samma väg igen! De där vise männen ville inte det när de hade varit hos Jesusbarnet.

– Där kom du också på något. Då var kanske det här ett Jesus-märke i alla fall? frågar pappa.

Eddie nickar.

JOHANNA N S



LYCKAS DU KÖRA GENOM HELA STADEN? DU FÅR INTE KÖRA PÅ VÄGAR DÄR DET FINNS RUNDA FÖRBUDSSKYLTAR UTAN BARA PÅ VÄGAR MED TREKANTIGA VARNINGSSKYLTAR. KÖR FÖRSIKTIGT!



# VÄGMÄRKEN

Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.

JOH 6:35

## RESTAURANG

Eddie tittar på skylten utanför bilfönstret och frågar:

– Varför är det en sked och en gaffel? Vi brukar alltid ha en kniv och en gaffel när vi ska äta!

– Vad lustigt. Det har jag faktiskt inte tänkt på! svarar pappa.

– Varför var skylten precis vid kyrkan? Kan man äta där?

– Nej, den råkade bara vara där. Det stod hur lång väg det är till restaurangen. Men faktiskt skulle det passa väldigt bra med en sådan skylt som visade på kyrkan!

– Skulle det? Eddie ser tveksam ut.

Pappa svarar inte utan börjar gnola en melodi istället.

– Ja, nu vet jag! säger Eddie.

Han känner igen melodin och börjar sjunga texten. Det är en sång som de sjunger i söndagsskolan ibland: 'Jesus är livets bröd, ja han är vägen, sanningen och livet.'

– Kommer ni ihåg vad vi letade och letade efter någonstans att äta den där gången när vi hade varit och tittat på fåglar och glömt smörgåsarna i kylskåpet? säger mamma. Oj, vad glada vi blev när vi såg en restaurang-

Familjen Sandström är på en lång bilresa. De ska åka bil hela, hela dagen innan de kommer fram. De letar efter olika vägmärken under resan. Eddie har börjat kalla dem för Jesus-märken och undrar om mamma och pappa kan lyckas komma på hur alla olika vägmärken kan vara Jesus-märken.

skylt då!

– Jag höll på att dö, säger Eddie med eftertryck, för jag var så hungrig!

– Nej du, min lille vän, så illa var det faktiskt inte! säger pappa. Visst kan man dö om man inte får någon mat men så hungriga har vi aldrig varit – som tur är!

– Jag kommer ihåg hur du och pappa sprang ikapp sedan efter maten, skrattar mamma. Ni som knappt orkade gå ur bilen innan vi åt! Där ser man vilken skillnad det gör att få mat och ny energi.

– Kroppen behöver bröd och annan mat och hela vi behöver Jesus, fortsätter pappa. Vet du Eddie, vi behöver faktiskt fylla på med Jesus också hela tiden, precis som vi behöver fylla på med vanlig mat.

– Va? säger Eddie.

**KLIPP UT MINI-VÄGMÄRKET OCH KLISTRA PÅ DIN AFFISCH!**



FÄRGLÄGG!



– Kan du komma på hur man kan fylla på med Jesus?

Eddie skakar på huvudet.

– När man läser i Bibeln och ber och är i söndagsskolan till exempel så fyller man på med mera Jesus.

Allt prat om mat och mackor gör att Eddie plötsligt känner sig väldigt hungrig.

– Mamma, ligger mackorna kvar hemma i kylskåpet? frågar han bekymrat.

– Nej då! Dem har jag i kylväskan här bredvid. Ska vi ta en liten matpaus snart tycker du?

– Ja, så att jag inte *svälter ihjäl*, svarar Eddie och ser busig ut.

JOHANNA N S

**Varsågod!** Här kommer några bilar att sätta på din vägmärkesplansch. Titta på hemsidan om du saknar plansch eller vägmärken!



Finns på droppen.elmbv.se

## Berätta om droppen!

Känner du någon som inte har Droppen men som kanske skulle vilja ha den? Skicka ett mail till [droppen@elmbv.se](mailto:droppen@elmbv.se) så får du ett par extratidningar på posten att ge till en vän!



# VÄGMÄRKEN

Jesus sa:  
Där två eller tre  
är samlade i mitt  
namn, där är jag  
mitt ibland dem.

MATTEUS 18:20

Familjen Sandström har gjort en lång bilresa. De har rest hela dagen. Nu börjar det bli mörkt och Eddie är riktigt trött på att sitta still i en bil. Men snart, snart är de faktiskt framme.

## MÖTESPLATS

Familjen Sandström har lämnat de stora vägarna och den sista milen innan de är framme går längs en slingrande väg genom skogen. Det är ganska mörkt för det finns inga gatlampor alls. Pappa pekar ut blåbärsskogen där de plockat blåbär flera gånger och då känner Eddie igen sig. Eddie måste titta fram på vägen för att inte börja må illa även om pappa kör ganska sakta och försiktigt. Men de som är vana vid vägen kör fort på den. Det kan snabbt dyka upp mötande bilar. Plötsligt så bara finns de där i en kurva! Två vanliga bilar kan mötas om båda kör ut lite med hjulen på vägrenen men om en av dem som möts är en traktor eller lastbil så är det värre. När man möter en stor timmerbil med släp så får föraren i personbilen vara beredd att backa!

Det är då man håller extra utkik efter de blåa vägmärkena med ett stort vitt M på! M betyder mötesplats vet Eddie. När han tittar såhär noga fram på vägen så ser han att vägen alltid är bredare där det står en M-skylt. Vid mötesplatserna kan man till och med möta Arlas mjölklastbil eller en timmerbil även om det blir trångt. Nu på kvällen syns mötesplatsskyltarna på långt håll, eftersom deras M fungerar som en reflex och riktigt lyser i billyktornas sken. Eddie och mamma

börjar tävla om vem som först får syn på skyltarna som glimmar till långt fram längs vägen. Efter bara en liten stund leder Eddie överlägset.

Ibland ser de något annat som blänker till i vägkanten eller inne i skogen. Oftast är det ögonen på något djur som blänker i ljuset från bilen. Då varnar Eddie genast pappa så att han kör lite saktare en stund.

– Visst är det bra att jag spanar åt dig? säger Eddie till pappa.

– Ja verkligen, svarar pappa.

– Och det är bra att det finns så många mötesplatser! fortsätter Eddie.

– Mmm... Men jag trodde att du ville att jag skulle bli tvungen att backa? Så att jag kan backa som Bårgarn, skrattar pappa.

– Det kan du ändå inte, svarar Eddie med bestämd röst.

– Kan jag inte?

Mamma börjar bli lite orolig för var det här samtalet ska sluta så hon säger genast:

– Och vi ska inte testa! Vi vill komma fram



KLIPP UT MINI-  
VÄGMÄRKENA  
OCH KLISTRA  
PÅ DIN AFFISCH!



FÄRGLÄGG!

istället! Och det här är nog de sista vägmärkena vi ser idag så nu får ni komma på vad det kan vara för Jesus-märke!

– Jag röstar på en sak som Jesus sa om att mötas, säger pappa genast. Jesus sa att där två eller tre är samlade i hans namn där är han mitt ibland dem.

– Vi är ju tre! utbrister Eddie.

– Ja, svarar mamma. Och under den här resan med alla Jesus-märken och alla Jesus-sånger som du har sjungit så är jag säker på att Jesus har varit mitt ibland oss här i bilen!

– Titta nu kör vi upp för backen, säger pappa. Snart kan vi äntligen se huset! Vi är framme!

**Familjen Sandström har avslutat sin resa och vi avslutar texterna om vägmärken för den här gången. Du visste nog redan innan hur viktiga vägmärken är? De varnar för faror, berättar hur fort man ska köra, vem som ska stanna och var man ska svänga. Det skulle bli kaos i trafiken utan vägmärken! Det är likadant i livet som i trafiken: vi behöver "trafikregler" för hur vi ska leva. De allra bästa "trafikreglema" får vi från Gud.**

Vilket vägmärke du tror Eddie får syn på nästa gång han är ute och åker?

Kan du hitta på ditt eget Jesus - märke. (Alla vägmärken som passar ihop med något som står i Bibeln eller påminner om Jesus på något vis kallar Eddie för ett "Jesus-märke"!)

Tänk på det när du är ute och reser!

Trevlig resa!

