



DEM ÄR DEN MANNEN?

Jesus från Nasaret fortsätter att överraska sin omgivning. Till och med hans närmaste vänner verkar förvånade och förstår inte alltid vad som sker. Ögonvittnen berättar hur han på torsdagskvällen inledde måltiden med att ta av sig manteln och binda en handduk runt livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började – likt den simplaste tjänare – tvätta sina lärjungars fötter och torka dem med handduken! Till sina lärjungar sa han sedan: *Ni kallar mig Mästare och Herre och det med rätta, ty det är jag. Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter.*

Jerusalemnytt ställer än en gång frågan: Vem är den mannen? Och vad månne vänta hans lärjungar!? Kanske får vi svar på några av dessa frågor under den kommande påskhelgen.

DRAMATIK I GETSEMANE

Jerusalemnytt nåddes under natten av uppgiften att ett dramatiskt gripande ägt rum i Getsemane. Allt tyder på att det var profeten Jesus från Nasaret som greps. En stor folkhop ska med lyktor och facklor ha vandrat ut ur staden, passerat Kidrondalen och fortsatt i riktning mot Getsemane trädgård. I hopen skymtade såväl överstepräster och fariséer som vakter. Påfallande många bar svärd och påkar. Hopen leddes enligt uppgift av en man vid namn Judas Iskariot. En överraskande upplösning, då mannen i fråga har

synts bland Jesu lärjungar.

Trots att Jesus dag efter dag visat sig öppet i templet verkar Stora rådet på detta vis ha gjort ett försök att i hemlighet undanröja honom. Motstridiga uppgifter talar om blodiga strider vid gripandet och ett avhugget öra medan andra förnekar skador. Ingen av Jesu lärjungar har kunnat nås för en kommentar. Jerusalemnytt återkommer naturligtvis i ämnet.

Tempelvakten hälsar genom JN att den som sprang ifrån sin mantel i örtagården kan återfå denna mot beskrivning.

RITA BILD TILL TEXTEN

OFFERDJUR

Fina och felfria lamm, baggar, kalvar och duvor från Judéens bergsbygd. Hög kvalitet till bra priser. Ni finner oss norr om templet.

FÅR-IMPORTEN vid Färporten

RITA ETT
DJUR HÄR!

UTHYRES

Trevlig, centralt belägen sal på övre våningen uthyres till mindre sällskap. Lämplig för påskmåltider och andra mindre sammankomster.

Kontakta Rufus,
Tredje tvärgatan

JERUSALEMNYTT

FREDAG 15 NISAN

REDAKTÖR: DITT NAMN

ÅR 33

Jerusalemnytt rapporterar från den annorlunda påskmåltid som Jesus och hans lärjungar åt i torsdags kväll. Läs vårt reportage och se vad Jesus sa.

SLÅ UPP LUKASEVANGELIETS KAPITEL 22 VERS 19 OCH 20 OCH FYLL I PRATBUBBLORNA OCH SKRIV IN TEXTEN UNDER BILDERNA.

” Jag 6:35



Jesus sa: ”Jag



RITA BILD TILL TEXTEN

OFÖRKLARLIGT MÖRKER

Ingen av de forskare och vetenskapsmän som Jerusalemnytt varit i kontakt med har kunnat ge en förklaring till det skrämmande mörker som rådde över jorden mellan den sjätte och den nionde timmen i fredags. Många har noterat att detta mörker sammanföll med den tid då Jesus från Nasaret hängde på korset vid Golgata strax utanför staden. Skulle dessa två händelser kunna ha ett samband?

MEDARBETARE FUNNEN DÖD

Judas Iskariot utpekades som den man som ledde soldaterna till Jesus från Nasaret kvällen då han greps. Han har tidigare under ett par års tid vandrat tillsammans med Jesus. Under fredagsmorgonen ska han ha återvänt till templet med betalningen han erhöll då han föräddade sin tidigare mästare. Senare under dagen hittades Judas död. Enligt uppgifter från polisen var det inte fråga om mord utan mannen har själv tagit sitt liv.



KÄND TERRORIST FRIGIVEN

Att det var Jesus från Nasaret som greps under torsdagsnatten torde numera vara känt för flertalet av våra läsare. Jerusalemnyttis juridiske expert har granskat de rättegångar som sedan följde under natten och morgonen. Eftersom översterprästen Kajafas inte själv har rätt att utfärda en dödsdom fördes fången till landshövdingen Pilatus. Allt tyder på att Pilatus försökte undvika uppgiften att döma mannen. Pilatus skickade fången till Galiléens konung Herodes, som tillfälligt befann sig i staden, i hopp om att denne skulle döma Jesus. Sedan har han också vid ett tillfälle erbjudit sig att släppa antingen Jesus eller

den beryktade mördaren Barabbas fri. Ett val som han förmodligen ansåg självklart: en lömsk mördare eller en fridsam profet. Men då folkhopen begärde att få Barabbas frigiven fick Pilatus ett ytterligare problem: en okänd och fruktad mördare som nu går lös i staden. Trots att många tidigare hört Pilatus yttra orden "Jag finner honom inte skyldig till något" så dömde han senare Jesus till döden. Är rättssäkerheten i vår stad hotad? Gav Pilatus helt enkelt efter för hotet om att han annars kunde misstänkas vara illojal mot kejsaren? "Om du släpper honom är du inte kejsarens vän."

RITA BILD TILL TEXTEN

MYSTISK SKADA I TEMPLET

Den stora och dyrbara förlåten, dvs den vävnad som hänger likt en dörr framför det allra heligaste i templet, upptäcktes under fredagen ha brustit mitt itu. Jourhavande präst i templet har ingen förklaring till det inträffade.

VAD VAR VIKTIGAST
FÖR DIG I HELGEN?

RIITA PETRUS

SIMON PETRUS, fiskare och
följeslagare till Jesus från Nasaret
SKRIV ETT TÄNKBART SVAR!

RIITA EN SOLDAT

URBANUS, romersk officer
som vaktade vid Golgata under
fredagen.

SKRIV ETT TÄNKBART SVAR!



GLADA LÄRJUNGAR: VI HAR MÖTT HONOM!

Åter surrar Jerusalem av rykten och återigen är det Jesus från Nasaret som orsakat dem. De elva män som under flera år följt honom var under lördagen som upplukade av jorden och kunde inte nås för några kommentarer. Kanske satt de skrämda bakom låsta dörrar och funderade över framtiden? Nu har emellertid flera av dem setts i staden. De var glädjestrålände och sa sig ha träffat Jesus igen. Även flera kvinnor som befunnit sig i Jesu närhet har lämnat liknande upplysningar till Jerusalemnytt. När kvinnorna tidigt på söndagsmorgonen kom till graven för att ta hand om den

döda kroppen säger de att de möttes av en tom grav med bortvält gravsten. De säger också att en ängel sa till dem: *"Var inte förskräckta! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått, så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg!"*

Jerusalemnytt's reporter mötte i utkanten av staden två andfädda män som hade sprungit ända från byn Emmaus för att berätta att de mött Jesus livs levande.

Sista ordet är säkert inte sagt i detta uppseendeväckande ämne och Jerusalemnytt fortsätter naturligtvis att rapportera till läsarna!

ÄR KROPPEN STULEN?

Att det inte längre finns någon kropp i den grav som tillhör Josef från Arimataia och där den döde Jesus från Nasaret lades i fredags kväll det kan även JN intyga efter att vår reporter tittat in i den tomma graven där bindlarna fortfarande låg i

prydlig ordning. Soldater som vaktade graven hävdar att mannens lärjungar stal kroppen medan soldaterna ifråga sov. JN är undrande inför det faktum att de soldater som somnat på sin post ändå fått behålla både jobbet och livet!