



KNEPIGA FRÅGOR

Den Helige Ande: Vem är han? Vad gör han?

Inskickade frågor

Vem är den Helige Ande?

Som kristna tror vi på en Gud, inte på tre gudar – men däremot undervisar Bibeln om att denne ende Gud består av tre "personer". Det är därför som vi blev döpta i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn (Matteusev. 28:29). (På grekiska framgår det att det handlar om ett och samma namn, inte om tre olika namn.) Vi kristna tror alltså på en Gud, som samtidigt är treenig (Efe-sierbrevet 3:14-17, 4:3-6, 2 Korintierbrevet 13:13).

Den Helige Ande och Gamla Testamentet

Den Helige Ande "utgöts" över apostlarna och de första kristna på pingstdagen i Jerusalem. Det innebar att han på ett särskilt sätt kom över dem, kom in i deras liv. Men om man läser Gamla testamentet noggrant, ser vi att han alltid varit verksam. Han medverkade vid världens skapelse (1 Mos 1:2), han tala-



de genom profeterna, o s v. Redan profeten Jesaja förutsade ca 700 f. Kr. att Guds Ande skulle verka genom den kommande Messias, alltså Jesus. När Jesus inledde sin verksamhet genom att predika i Nasaret knöt han där-

Svarar gör:
Dr. Rune Imberg

för an till att Jesaja hade sagt att Guds Ande skulle verka genom honom (Luk 4 / Jesaja 61).

Den Helige Ande och kyrkan

I Johannesevangeliet (kap. 14-16) talar Jesus om att Fadern skulle sända en Hjälpare till apostlarna och den kristna kyrkan. Det är han som vägleder och inspirerar och undervisar oss kristna. Bland annat vill han göra oss frimodiga att vittna för andra om Jesus!

När Hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. (Joh 15:26)

Den Helige Ande i Apostlagärningarna

Om vi undrar över hur Anden har handlat med mänskligheten kan vi särskilt läsa Apostlagärningarna. Där beskrivs hur den kristna kyrkan växte fram – judar kom till tro, samariter kom till tro, hedningar kom till tro, likaså romare och många andra. Det finns många spännande berättelser i Apostlagärningarna, t ex när en etiopisk hovman blev kristen och sedan hur den fromme juden Saulus blev den kristne aposteln Paulus (Apg. 8:26–9:19).

Vi och den helige Ande – Andens frukter

Gud har lovat att utrusta alla kristna med den Helige Ande. Vi fick ta emot honom i dopet,

när vi döptes, och sedan vill han påverka oss och våra liv. I Galaterbrev 5 talar Paulus om Andens frukter: Kärlek, glädje, frid – tålmod, vänlighet, godhet – trohet, mildhet och självbehärskning. Det är sådana som Gud vill att vi ska vara!

Utrustad av den Helige Ande – Andens gåvor

Den Helige Ande vill också utrusta oss till att tjäna Gud och våra medmänniskor. Alla kristna utrustas av Anden, vi får alla en unik utrustning som vi ska använda. Bibeln beskriver dessa gåvor på många olika ställen (t ex 1 Kor. 12 och 14, Rom 12 och Ef 4). Det kan handla om musikalitet, gåvan att vittna om Jesus inför andra, vara en bra lärare i söndagsskolan eller duktig på att predika, att vara en bra kompis som har lätt att knyta kontakter med andra o s v. Det kan också handla om att vara duktig på att lära sig språk! Många kristna missionärer har varit mycket språkbegåvade! Svensken Peter Fjellstedt talade 12 språk och kunde läsa 18 andra. Hans gode vän, tysken J L Krapf, gav ut texter på 10-15 afrikanska språk. Den engelske baptistmissionären Carey översatte delar av Bibeln till ca 30 olika indiska språk.



Kan djävulen visa sig förklädd till en människa?

I Bibeln visar sig aldrig djävulen som en människa. Men han kan verka genom människor så att de blir redskap för det han vill. Tänk på vad Jesus sade till Petrus när han ville förbjuda Jesus att lida: "Gå bort från mig, satan!" Det betyder inte att Petrus var djävulen utan att det Petrus sa inte var Guds tankar, utan kom från den onde. Bibeln använder olika bilder när den beskriver den onde: en orm som är listig och bedrar de första människorna, en frestare som frestar Jesus, ett lejon som vill uppsluka, en drake eller ett vilddjur. De här bilderna används för beskriva hurdan den onde är. Man kanske blir rädd när man tänker på det och allt det onda som finns i världen och hur man kan drabbas av det. Då kan det vara bra att veta att Gud själv har gett oss vapen till att bekämpa den onde. Bön och Guds ord är starkare än djävulens angrepp eftersom Jesus har övervunnit och besekrat honom. Läs Psalm 237 i Svenska psalmboken om vem som är starkast!

Oh vore världen än så stor och full av mörkrets härar, dock, när ibland oss Herren bor, platt intet oss förfälar. Världens förste är ju dömd, och hans kraft är tömd. Han på ett huvudhår oss skada ej förmår, ett ord kan honom fälla. (SvPs237, v3)

