

För stor näsa

Gör er inga bekymmer, säger Jesus. Men trots att vår bästa vän inte vill att vi oroar oss för saker, så gör vi det ändå. Åtminstone jag. Och när en vän var orolig och ledsen en gång undrade vi varför. Jo, sa hon, min näsa är så stor och ful. Jag tror inte någon kan tycka om mig som har en sådan äcklig näsa! Vi var flera som hörde vad Ann sa. Ingen av oss hade nånsin sett att Ann hade en stor näsa. Tänk, vad vi kan hitta på mycket att bekymra oss för – alldeles i onödan.

Jesus vill hjälpa oss att få ordning på vårt liv. En rätt ordning, som hjälper oss att bli harmoniska. Jesus vill att vi skall börja i rätt ända. Han säger: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Guds rike är det bästa du kan tänka dig. När du är riktigt glad så att det sjunger inne i dig, när allt är helmysigt eller då du får och ger en riktigt god bamsekram, då vet du lite om Guds rike. Bibeln säger att Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. (Romarbrevet 14:17). Rättfärdighet betyder att man är färdig med det rätta. Man vill och försöker göra det som är rätt. Främst vill man tro på Jesus, som är vår rättfärdighet.

Sök, Jesus säger. Ibland gömmer jag godsaker för barnbarnen när vi är ute på promenad i skogen. – Fågel, fisk eller mittemellan? Så snurrar barnen runt, runt som ivriga ekorrar bland buskar och träd och letar. När barnen inte hittar, berättar jag var de främst bör leta.

Att hitta Guds rike gör man främst i Guds Ord och i Guds hus.

Få. När vi börjar med det viktigaste, så får vi allt det andra också, lovar Jesus. Vi får både Guds rike och allt annat vi behöver gratis, av nåd som det står i Bibeln. Så oerhört god är Gud.

Stor näsa, hjulbent, för kort...Du har kanske sådant som du tycker är fel på dig. Kom ihåg en sak: Gud har skapat dig och han tycker att du är fin! Och det bästa: Gud älskar dig.

Stig Ekelund

