

Köpstoppet

– Om jag bara får köpa de jeansen, behöver jag inga mer kläder sen.

Alice tittar på pappa med sin snällaste blick och lägger huvudet på sned. Det brukar göra susen, och det gör det även denna gång.

– Okej, då har vi en deal!? Inga mer kläder innan jul?

– Pa-ppa, hållå! Jul! Ska jag gå i jeans hela sommaren? Innan maj. Det lovar jag.

– Ska ni åka in till stan i morgon?

William kommer in i köket och uppfattar genast vad som är på gång.

– Jag följer med. Jag måste köpa en trådlös laddare till telefonen och nya lurar.

Pappa rynkar pannan.

– Har du pengar till det?

– Såklart! Jag fick ju barnbidraget i går och så fick jag 300 spänn av farfar när jag fixade hans skrivare.

Pappa kan inte låta bli att sucka.

– Dessa far- och morföräldrar som strör pengar omkring sig, titt som tätt.

Dagen därpå handlas och köps det enligt överenskommelsen och alla är nöjda och glada när de kommer hem.

Det går två veckor och Alice sitter vid köksbordet och gör läxorna medan mamma fixar kvällsmat.

– Jag såg en snygg tröja på cubus i går. Kan inte jag få köpa den?

Mamma som aldrig blivit informerad om överenskommelsen frågar vad den kostar.

– 250, tror jag det var.

– Du kan väl leta upp den på nätet sen, så kan jag springa in och köpa den på vägen hem från jobbet.

Just i det ögonblicket kommer pappa in i köket. Han ger mamma en puss och frågar nyfiket.

– Vad ska du köpa?

– Alice behöver en ny tröja, så jag lovade att köpa den på vägen hem i morgon.

Pappa rynkar ena ögonbrynet och tittar roat bort mot Alice.

– Jaså, du behöver en ny tröja?! Värst vad tiden rusar i väg ... Är det redan maj?

– Pappa, det är väl inte mitt fel att det är så kallt i klassrummet. Jag fryser faktiskt.

Pappa säger inget, men får en bekymmersrynka i pannan.

I samma stund öppnas ytterdörren och William kommer in med en kasse från intersport.

– Handlat i dag igen? undrar pappa och kliar sig i håret.

– Ja, jag behövde en tröja till idrotten. Den andra stinker.

– Har du försökt med tvättmaskinen? föreslår pappa.

– Mats, William behöver faktiskt en ny gympatröja. Den luktar, tro mig!

Mamma träder in till Williams försvar.

Pappa säger ingenting, men Alice ser att han nu har två bekymmersrynkor i pannan.

Dagen därpå är det lördag, vilket innebär extra mycket läsning i tidningen. Pappa tar kaffekoppen och sjunker ner i fåtöljen efter frukosten.

En stund senare reser han sig och kommer in med den uppslagna tidningen i handen.

– Kolla här! Den här artikeln borde ni läsa alla tre! Den handlar om en familj som haft köpstopp i ett år. De har bara fått köpa mat och förbrukningsartiklar. Gissa hur mycket pengar de sparade!?

– 25 000, gissar mamma.

– Mer!

– 35 000, kommer det från William.

– 60 000, säger pappa ivrigt. Nu ska de göra en resa till USA för de pengarna. Det ni! Någon som är sugen på en resa till USA?!

Mamma som efterhand fått reda på vilka överenskommelser och samtal som ägt rum, tittar retsamt upp på pappa.

– Så det är bättre att lägga pengarna på hög och glädja sig över att de växer, tänkte du ...

Pappa tittar på mamma.

– Hmm ...

Han går tillbaka till fåtöljen och plockar ner Bibeln från hyllan. Han blir sittandes en lång stund medan han bläddrar och läser den ena bibeltexten efter den andra.

Bäst han sitter där kommer de andra in.

– Du kan väl läsa morgonbön innan det är dags för William att cykla i väg till fotbollen, säger mamma vänligt och lägger en hand på hans axel.

Pappa nickar och harklar sig.

– Jag tror vi har fått oss var sin tankeställare, åtminstone har jag det ... Alice, hur går det med ditt köpstopp egentligen? Har du de kläder du behöver nu i vår?

– Nej, jag behöver nya gympaskor och en ny jacka. Jag såg en jättesnygg på ...

Pappa avbryter henne.

– Alice. Du kommer alltid att behöva något nytt. Så är det för oss alla. Vi tror ofta att om vi bara köper den eller den prylen eller klädesplagget, så klarar vi oss sen. Så går det en eller två dagar så har vi uppsnappat något annat vi behöver. Och köper vi det inte, så går vi och suckar och tror att livet skulle kännas lite lättare om vi bara hade råd med den prylen. Men så fick mamma mig att inse en annan fara. Om vi istället avstår att köpa det vi längtar efter, så känner vi oss både duktiga och rika. Och så blir vi självgoda och giriga istället!

Så både att handla och att spara kan bli vår avgud, det som gör att vi känner oss nöjda och glada – utan Gud!

– Okej, så vad ska vi göra? Ge bort allt vi har? Sälja huset och flytta ut på gatan? William slår uppgivet ut med armarna.

– Vi ska göra det vi gör nu. Vi ska vända oss till Gud. Allt det goda vi får kommer från honom och han är den som kan hjälpa oss att använda hans gåvor rätt, så att han blir det viktigaste i våra liv!

HENNY JOHANSSON

