

JESU SEGER, ÄR MIN SEGER

Lotta hade gått i ettan i nästan ett helt år. Nu var det snart påsk och de hade lärt sig om olika traditioner i Sverige. Lotta tyckte det var konstigt att de pratade så mycket om kycklingar, påskkärringar och ägg, men så lite om Jesus!

Torsdagen innan påsklovet sa fröken att nu hade de gjort klart temat om påsken, så nu skulle de få en avslutningsuppgift. De skulle teckna något viktigt från påsken.

Lotta funderade en ganska lång stund innan hon tog en penna i handen och började teckna. Visst var det väl Jesus som var viktigast i påsken, tänkte hon och gjorde sitt allra bästa med teckningen. Hon var stolt när fröken kom för att titta på hennes teckning!

– Men, vad är det du har tecknat, Lotta? En segerpall? Vad har det med påsken att göra?

– Jo, det här är Jesus.

Lotta pekade på mannen hon hade tecknat på den mittersta förstaplatsen på pallen.

– Han kom till jorden i påsken för att dö på ett kors. Du sa ju att vi skulle teckna något viktigt om påsken och mamma säger att det här var det allra viktigaste som hände i påsken. Hon säger att Jesus dog på korset för att han skulle ta straffet för hela världens synder.

Lotta tog en paus och såg tankfull ut. Sen sa hon: – Jag tycker det är lite jobbigt att tänka på att Jesus fick dö på ett kors. Är det därför du har pratat så lite om Jesus? Men vet du vad, fröken? Han steg upp igen och han lever i dag! Han bor här inne!

Lotta klappade med ena handen på hjärtat.

– Han vann över synden, den onde och döden.

Och det här är jag.

Nu pekade hon på flickan som hon hade tecknat bredvid Jesus.

– Jesus vann över döden, men han delade sin seger med mig, säger mamma. Därför får jag stå på förstaplatsen på segerpallen tillsammans med Jesus! ”Jesu seger, är min seger”, säger vi i söndagsskolan.

Det sista sa Lotta med ett strålande, stort leende på läpparna, men fröken Anna, som inte trodde på varken Gud eller Jesus, visste inte riktigt hur hon skulle reagera. Så hon lämnade Lotta och hennes teckning och gick vidare för att kolla på de andra barnens teckningar. Det var kycklingar, påskharar, påskkärringar och vackra påskliljor.

Anna hängde upp alla de fina teckningarna på väggen och det blev en vacker collage med mycket färger.

När Anna låg i sängen på kvällen, så var det Lottas teckning hon mindes och hon fick inte sova. Om och om och om igen hörde hon Lottas lilla röst säga: ”Jesu seger, är min seger”, ”Jesu seger, är min seger”, ”Jesu seger är min seger”...

Till slut bestämde hon sig för att stiga upp. Det



var ju ingen idé att ligga i sängen när hon inte fick sova! I stället gick hon till bokhyllan för att försöka hitta en bok att läsa. Hon hade ju hört att man kan räkna får eller ”läsa sig till sömns”.

Efter en stund av letande fick hon syn på sin mormors bibel. Kära, vackra mormor... Hur många gånger hade inte mormor sagt att hon bad för henne? Att hon ville att hon skulle följa Jesus? Men Anna hade inte lyssnat. Hon ville inte lyssna. För så mycket hade hon förstått, att om man blev en kristen, så skulle hela livet förändras. Till det sämre trodde hon. Ja, för var inte kristendomen bara en massa regler? Och inte kunde det väl vara sant att Jesus gick på vattnet, helade sjuka och till slut dog på ett kors för att stiga upp igen efter tre dagar? Alla skulle tycka hon var helknäpp! Näeh, lite hade hon väl innanför pannbenet...

Men Anna tog den slitna bibeln ur bokhyllan och satte sig i en fåtölj i hörnet av sovrummet. Där slog hon upp det Nya testamentet och läste resten av natten.

Nästa dag gick hon till skolan och kunde knappt vänta tills hon fick träffa lilla Lotta. Hennes liv hade förändrats helt! Men inte till det sämre. Nej, hon bubblade nästan över av glädje!

Alla barnen ställde sig i kö utanför dörren till klassrummet och Anna hälsade på varje enskilt barn som hon alltid gjorde. Barnen fick välja om de ville ge henne en ”high five”, dansa en ”silly dance” eller få en kram.

Nu var det Lottas tur och Lotta pekade som vanligt på bilden med kramen. Anna böjde sig ner, gav Lotta en varm kram och viskade i hennes öra:

– Vet du vad, Lotta? Nu kan jag, på grund av din teckning och det du sa i går, säga detsamma som du: ”Jesu seger, är min seger”.

KAISA RUTH FURBERG

Illustration: Charlie Ehrlich 7 år

Vi som tror på Jesus är med i hans segertåg och får berätta för andra om Honom. Om vi gör det så sprider vi det glada budskapet som en välluktande doft. (2 Kor. 2:14) Det var precis det Lotta gjorde!

Hur kan du vara en välluktande doft där du är?