

# EN FÖRBJUDEN BOK



Aleyna ligger i sin säng och funderar. I morgon fyller hon 10 år. Men... hon har inte så höga förväntningar direkt. Hon vet ju att mamma och pappa inte har så mycket pengar. Sen kriget bröt ut har mamma ofta varit orolig över att maten inte ska räcka till. Men när mamma är orolig, så ber hon till İsa Messih. Det brukar lugna henne.

Nästa morgon vaknar Aleyna av att mamma och pappa kommer in i rummet och väcker henne mycket tidigare än vanligt. Aleyna spärrar upp ögonen. Pappa har en present i handen! Hon tar försiktigt emot presenten och öppnar tidningspappret som de har lindat runt presenten. Hon gapar av förskräckelse och tittar på mamma och pappa med stora ögon. Hur har de haft råd?! Och hur har de vågat?! De måste ha riskerat oerhört mycket för att få tag på den... ja, hur har de ens lyckats få tag på en barnbibel?! Hon stryker fingrarna över guldkanten och bläddrar försiktigt i boken för att se på de vackra bilderna. Det bubblar i magen – en Bibel! Bästa presenten någonsin!

Mamma och pappa visar henne en plankan i golvet som de har fixat så att det är löst. Hon lägger Bibeln försiktigt ner i golvet och stänger för med plankan. Det är inte tillåtet att äga en Bibel där Aleyna bor. Det är inte tillåtet att gå

till en kyrka eller att tro på İsa Messih. Men i kväll när det har blivit mörkt, då ska hon få läsa i Bibeln. Då ska hon få läsa alla de historier om İsa Messih som gör hennes hjärta så varmt.

Aleyna, hennes föräldrar och mormor är med i en hemlig församling. Varje lördag när det har blivit mörkt kommer folk och äter middag i deras hem och de kallar det ett husförsamlingsmöte. De delar livet med varandra innan någon läser ur bibeln och sen firar de nattvard tillsammans. Aleyna får lära sig vad det är att vara en kristen och de pratar tyst om İsa Messih. Ja, till och med sångerna «sjunger» de viskande så att ingen ska höra de. Det är konstigt att «visk-sjunga», men alla vet hur farligt det skulle vara att sjunga högt.

Under ett husförsamlingsmöte rusar plötsligt tio poliser in i huset. Poliserna griper Aleynas föräldrar, mormor och de andra besökarna. De skriker på henne och hon springer till sitt rum. Aleyna ber att İsa Messih ska skydda mamma, pappa, mormor och alla vännerna. Hon tittar på planket i golvet. Tänk om de hittar barnbibeln! Käre İsa Messih, låt de inte hitta barnbibeln!

Med ens är det väldigt tyst i huset. Aleyna smyger försiktigt ut ur sitt rum och tittar in i vardagsrummet där husmötet hade varit. Det är tomt. Alla har tagits till polisstationen. Vad ska hon göra nu? Aleyna vet att det finns några kristna i grannbyn, så hon börjar gå.

Hon hittar huset där den kristna familjen bor och berättar vad som har hänt. Hon får bo hos dem så länge hennes föräldrar är i fängelset. Alla i husförsamlingen får böter för att de har husförsamlingsmöten och de hölls fångna i fängelset i tre veckor. Aleyna får besöka dem bara en gång i veckan.

På skolan har de andra barnen fått veta om händelsen. Nu vill ingen leka med Aleyna på rasterna, inte ens hennes bästa kompis. Ibland kommer hon hem med sönderrivna kläder. De mobbar henne och kallar henne spion...

Till slut blir läget så svårt för kristna i landet där Aleyna bor att en del börjar fly. En natt väcks Aleyna av mamma och pappa som säger åt

henne att skynda. Hon får inte ta med sig något annat än nallen. Aleyna tittar på plankan och önskar hon kunde få ta med sig bibeln, men hon förstår att det är alldeles för farligt.

De smyger genom natten till en lastbil som står parkerad och där möts de av några kristna missionärer som jobbar med att smuggla kristna över gränsen. De öppnar golvet i lastbilen och Aleyna, mamma, pappa och mormor får krypa ner och ligga alldeles tysta under golvet medan de kristna missionärerna ställer hönsbur med höns i ovanpå. Aleyna håller handen för näsan. Fy vad det stinker! Mamma berättar att det är hönsbajset som stinker, men att det kommer skydda dem vid gränsen. Aleyna förstår inte riktigt vad mamma menar och undrar om hon kommer

bli galen av att det stinker, kacklas och har sig.

Aleyna får ligga under golvet i många timmar. Efter en stund somnar hon, men vaknar tvärt

när bilen plötsligt stannar upp.

Aleyna förstår att de är på gränsen.

Alla håller andan medan poliserna undersöker bilen.

Kommer de att upptäcka att det finns något under golvet?

Under hönsburen? Det ropas och skriks

och Aleyna hör hur missionärerna lugnt förklarar att de ska

frakta höns över gränsen. De har alla papper i ordning, säger de. Nu är Aleyna tacksam för alla höns som kacklar och till och med för att det stinker hönsbajs. Nu förstår hon att hönsbajset luktar så starkt att hundarna inte så lätt kan lukta Aleyna, hennes föräldrar och mormor som ligger under golvet. Aleyna är ändå orolig och ber till İsa Messih att han ska skydda dem.

Tio minuter känns som en evighet, men sen

börjar bilen att rulla igen och Aleyna, hennes föräldrar och mormor vågar andas ut.

Efter en stund stannar bilen och missionärerna öppnar golvet. Aleyna kisar med ögonen och andas djupt. REN luft! Äntligen är de fria! Äntligen är de trygga! Aleyna tittar upp mot himlen och viskar: Tack İsa Messih!

Tänk om du inte fick ha en Bibel! Tänk om du inte fick gå i en kyrka! Tänk om du inte ens fick vara en kristen och tro på Jesus! Det här är en påhittad historia, men visste du att ca 80% av alla förföljda i världen är kristna? Många av dessa är barn och måste fly från sitt hemland. Vill du vara med och be för dem? Och kanske det finns någon i din närhet som har flytt till Sverige? Kan du ta hand om dem?

KAISA RUTH FURBERG

Illustrationer: Maria Rolfö



**TIPS TILL DIG SOM JOBBAR MED BARN:  
OPEN DOORS ÄR EN ORGANISATION SOM JOBBAR  
FÖR ATT STÖTTA FÖRFÖLJDA KRISTNA.  
PÅ DERAS HEMSIDA FINNS FINA RESURSER  
FÖR ATT PRATA MED BARN OM DETTA:  
[OPEN-DOORS.SE/RESURSER-BARN](https://open-doors.se/resurser-barn)**